

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

12403
1.7.13

Προς τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Ανεργία και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται από το 2010 στη χώρα είναι μοναδικές όσον αφορά τη σκληρότητά τους. Η εγγενής ευθραυστότητα των θεσμών που ανέλαβαν να «διασώσουν» την Ελλάδα είναι ένας σημαντικός λόγος γι' αυτό που συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε δεν ήταν καθόλου έτοιμη να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ και οι πολιτικές του ΔΝΤ προωθούν παραδοσιακά τη νομισματική υποτίμηση. Τα συμφέροντα των δανειστών απεδείχθησαν ιδιαίτερα ισχυρά λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, και οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν κανένα περιθώριο ανάσας στην Ελλάδα. Με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, η χώρα έχει εγκλωβιστεί σε ένα σπιράλ βαθειάς ύφεσης και χρέους και από το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Μετά από έξι χρόνια διαρκούς ύφεσης, και με την οικονομία σε ελεύθερη πτώση, αυτό που έχει φτάσει να βιώνει η χώρα είναι μια πραγματική οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Ακόμη και στην περίοδο της μεγάλης ύφεσης στις ΗΠΑ, η αμερικανική οικονομία άρχισε να ανακάμπτει έπειτα από τέσσερα χρόνια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά κανένα σημάδι ότι η ανάκαμψη βρίσκεται προ των πυλών. Η ύφεση δεν πρόκειται να σταματήσει όσο συνεχίζεται η εφαρμογή των πολιτικών των Μνημονίων.

Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να πιστέψει ότι η Ελλάδα έχει πραγματικά αποφύγει τα χειρότερα. Παρά τις κυβερνητικές ρητορείες, η χώρα βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από εκείνο όταν ξέσπασε η κρίση. Το δημόσιο χρέος όχι απλώς δεν μειώθηκε, και παρά τα δύο κουρέματα, αλλά είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από ότι το 2009. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά το ένα τέταρτο της, η ανεργία εκτοξεύτηκε σε δυνηθεώρητα ύψη. Η μέθοδος διαχείρισης της κρίσης μέσω της εσωτερικής υποτίμησης και διαρκούς ύφεσης έχει διαλύσει τη χώρα και τίποτα δεν υπάρχει που να στηρίζει μία πραγματική αισιοδοξία. Η συνταγή απέτυχε και αυτό το παραδέχονται πλέον δημοσίως και οι ίδιοι οι δανειστές, ή, τουλάχιστον, ένα σημαντικό μέρος αυτών, σε βαθμό που έχει ξεσπάσει και σύγκρουση μεταξύ τους για το λόγο αυτό. Τα λάθη του ΔΝΤ και της Ε.Ε. στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τη «διάσωση» της ελληνικής οικονομίας κόστισαν ήδη στη χώρα πάρα πολύ ακριβά, κι έπονται κι άλλα. Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, είσπραξη σωρείας χαρατσιών στα εισοδήματα και την περιουσία, εκκαθάριση τραπεζικών δανείων με πλειστηριασμούς ακινήτων και πτωχεύσεις επιχειρήσεων, είναι μόνο μερικά από τα αποκαλούμενα «μεταρρυθμιστικά» μέτρα που καλείται να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση στην επόμενη φάση σε ένα περιβάλλον ύφεσης, η έξοδος από την οποία δεν έχει ακόμα φανεί.

Επειδή

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, κι όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ενώπιον του νέου υπουργικού συμβουλίου, είναι και η μείωση της ανεργίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που ετοιμάζει να επιβάλλει το υπουργείο σας;

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών